

## Όχι στην ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος

Η κυβέρνηση της ΝΔ προχωράει με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση της εξαγγελίας της για ριζική αλλαγή του χαρακτήρα της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, με την είσοδο και την προώθηση ιδιωτικών σχημάτων που θα αναλάβουν αρχικά μέρος της Ασφάλισης, ώστε προοπτικά να κυριαρχήσουν σε όλο το εύρος. Οι προεκλογικές εξαγγελίες, η σύσταση σχετικής επιτροπής και τα συνεχή δημοσιεύματα δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά στις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες με ορίζοντα εφαρμογής την 1/1/2021.

Πρώτο βήμα αποτελεί η εκχώρηση των κλάδων ασφάλισης του νυν ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό 6,5% και Εφάπαξ 4%) σε ιδιώτες με υποτιθέμενη «ελεύθερη» επιλογή των νέων ασφαλισμένων (από 1/1/2021) Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. Η υφιστάμενη απαξίωση του ασφαλιστικού συστήματος από όλες τις κυβερνήσεις – με τις υπέρογκες εισφορές, τις συνεχώς μειούμενες συντάξεις, την κλοπή των αποθεματικών τους (δεν ξεχνάμε το PSI) και το διοικητικό χάος της ενοποίησης του Ν.4387/16 – έχει στρώσει το έδαφος για τους ιδιώτες.

Είναι προφανές ότι μερίδες του κεφαλαίου (ασφαλιστικές εταιρίες) χρόνια τώρα προσδοκούν να υφαρπάξουν τα τεράστια ετήσια ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να τζογάρουν με τις εισφορές μας και να εισέλθουν σε ένα ακόμα πεδίο για την κερδοφορία τους, με τις πλάτες του κράτους και τον ιδρώτα το δικό μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η σχετική Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (καθόλου τυχαία η εξαφάνιση του όρου «ασφάλιση») συγκροτείται κυρίως από στελέχη αυτής της αγοράς.

Οι επιπτώσεις θα είναι συντριπτικές

Αίρεται η όποια κρατική εγγύηση στο ασφαλιστικό σύστημα και η χορήγηση των συντάξεων, εφάπαξ κλπ θα είναι αποτέλεσμα της πορείας των αντίστοιχων ασφαλιστικών εταιριών. Η φούσκα της ENRON, η εγχώρια υπόθεση της «ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ» είναι πολύτιμη πείρα για το μέλλον.

Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες θα διεκδικήσουν σίγουρα και τους εν ενεργεία ασφαλισμένους και μαζί με αυτούς και μέρος (ή όλο) του αποθεματικού των Ταμείων (όσο έχει απομείνει τέλος πάντων). Η μετάβαση αυτή σημαίνει ότι στο υφιστάμενο ασφαλιστικό μειώνονται συνεχώς οι εισφορές και τα αποθεματικά, ενώ αυξάνονται οι συντάξεις, εφάπαξ κλπ που είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει πολύ σύντομα σε κατάρρευση. Και αυτό γιατί οι σημερινές εισφορές μας καλύπτουν τις συντάξεις των νυν συνταξιούχων. Η ληστεία των αποθεματικών μας διαμέσου της Τράπεζας Αττικής (δεν ξεχνάμε!) φοβόμαστε ότι θα είναι «πταίσμα» μπροστά σε αυτά που θα ακολουθήσουν.

Κυβερνητικοί κύκλοι διαρρέουν ότι το ιδιωτικό κεφαλαιοποιητικό σύστημα θα οδηγήσει σε καλύτερες συντάξεις. Αυτό καθόλου δεν ισχύει γιατί αυτό προϋποθέτει:

πολλά έτη ασφάλισης, άνω των 40

συνεχή απασχόληση χωρίς κενά

πολύ υψηλές αποδοχές που οδηγούν σε μεγάλες εισφορές και το να μην συμβούν σε αυτό το διάστημα μεγάλες υφέσεις στις χρηματαγορές όπου συνηθίζουν οι ασφαλιστικές να τζογάρουν τα αποθεματικά τους

Είναι προφανές ότι στην εποχή της γενικευμένης ανεργία, της υποαπασχόλησης και των μισθών πείνας η συντριπτική πλειοψηφία εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων θα οδηγηθεί σε ιδιωτικές συντάξεις ακόμα χαμηλότερες και από τις σημερινές, χωρίς να συνυπολογίσει κανείς και όλες τις ρήτρες «επενδυτικών κινδύνων». Τα παραδείγματα αυτά, όπως έχουν καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία, είναι παρόμοια με αυτά που δημοσίευαν στην Χιλή τη δεκαετία του 70, όταν το εκεί δικτατορικό καθεστώς υποσχόταν στους εργαζόμενους ότι μετά από 35 χρόνια εργασίας θα λάβουν σύνταξη με συντελεστή αναπλήρωσης του μισθού τους στο 70%. Η πραγματικότητα, όμως, μετά από 30 χρόνια εφαρμογής του κεφαλαιοποιητικού συστήματος ατομικών λογαριασμών σε αυτή τη χώρα απέδειξε ότι τελικά ο μέσος συντελεστής αναπλήρωσης ήταν μόλις 37%.Μ

Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα ατομικών λογαριασμών εξαφανίζει και τα τελευταία ψήγματα αλληλεγγύης των γενεών και η αναδιανομής, που ισχύουν μόνο σ' ένα δημόσιο διανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Βγάζεις πολλά, «επενδύεις» πολλά, θα πάρεις κάποτε σύνταξη μεγαλύτερη. Οι υπόλοιποι θα αρκεστούν στη συνεχώς μειούμενη κρατική συμμετοχής της «εθνικής σύνταξης». Θα δημιουργηθούν νέες διαιρέσεις μεταξύ των εργαζόμενων και των ασφαλισμένων ανάλογα με το χρόνο και το είδος της ασφάλισης που «ελεύθερα» επιλέγει ο καθένας. Αυτό ακριβώς είναι το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα «δεν υπάρχει κοινωνία, μόνο άτομα». Ο ορισμός της ταξικής πολιτικής, είναι να βελτιώνεις τις αποδοχές αυτών που ήδη βγάζουν πολλά, περιορίζοντας τες σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Είναι προφανές ότι η ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης δε θα περιοριστεί σε Επικουρικό και Εφάπαξ, αλλά προοπτικά θα επεκταθεί (μετά από απαιτούμενη Συνταγματική Αλλαγή) και στις Κύριες Συντάξεις και στην Υγεία. Έτσι θα ολοκληρωθεί μελλοντικά η πλήρης μετάβαση που εδώ και 30 χρόνια επιχειρείται (Ν.2084/92) από την Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση σε ατομικούς λογαριασμούς κεφαλαιοποιημένων εισφορών.

Κομμάτι της ιδιωτικοποίησης αποτελούν και τα Επαγγελματικά Ταμεία, μια ενδιάμεση μορφή ιδιωτικοποίησης υπό την αιγίδα Επαγγελματικών Ενώσεων (όπως το ΤΕΕ ή ΝΠΙΔ όπως το ΤΜΕΔΕ). Είναι προφανές ότι η Διοίκηση του ΤΕΕ, συνεπής στη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία της καλοβλέπει και προετοιμάζει αυτό το ενδεχόμενο. Γι'

αυτό και ποτέ δεν έχει συζητηθεί το θέμα στα όργανα του ΤΕΕ περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να πλασαρισθεί στις εξελίξεις. Στις επερχόμενες εκλογές του ΤΕΕ κρίνεται μεταξύ άλλων και αυτό. Θέλουμε ΤΕΕ διαχειριστή των εισφορών μας (και έχουμε πικρή πείρα από το ΤΣΜΕΔΕ) ή αντίσταση στη γενικευμένη ιδιωτικοποίηση υπέρ των «επενδυτών».

Είναι προφανές ότι η στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση θα συνοδευτεί από «τυράκια», μείωση εισφορών ή εξαφάνιση κλάδων όπως το εφάπαξ, είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν πρέπει να τσιμπήσουμε. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ότι όλοι οι αντιασφαλιστικοί Νόμοι έστρωσαν το έδαφος για τη μεγάλη ληστεία που έρχεται.

Εμείς επιμένουμε σε όσα παλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια:

Αποκλειστικά δημόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση. Όχι στην ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση.

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της μέσω επαγγελματικών ταμείων

Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων

Διαγραφή οφειλών για τους συναδέλφους που χτυπήθηκαν από την κρίση

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και όλες

ΑΡΑΓΕΣ – Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση